



Paasoverdenking

Lieve Vrienden – Donateurs

Even stilstaan bij het Paasfeest, het grote Spirituele feest van het leven – eeuwig leven. Het afleggen van ons lichaam noemen we dood, maar ons Zijn – die die je bent – Ziel en Geest gaat verder, is leven en zal altijd leven zijn. Groeiend naar Universele eenwording, Licht, Liefde en Vrede. Jezus liet ons de weg zien in zijn leven op Aarde om het goede te doen en het kwade te overwinnen, verleidingen te weerstaan, op God's kracht te vertrouwen bij levensstrijd, ziekte en zeer, om dan te zeggen: "ik beveel mijn geest in Uw handen, het is volbracht".

Door de kracht van – bewust – Zijn en liefde in balans komen met Kosmos en Aarde. Dat is de weg die we gaan. Met het Paasfeest vieren wij ons Weten dat we zullen overwinnen, zegenieren, en danken we voor alle kosmische hulp en liefdeskracht.

We gedenken dat we zo vele kansen krijgen door onze reïncarnaties, en het weten dat er altijd vernieuwing is en groei na tijden van bezinning en lering. Net als in de natuur, na de winter wordt het weer voorjaar, we zien het om ons heen en maken er deel van uit. Wat bijzonder en mooi om te zien hoe alles weer tot leven komt, groeit en bloeit ter ere van het licht, de liefde en het leven. Dus lieverds, geniet, open de ogen en zie, hoor het groeien en luister naar het gezang van de vogels, voel het nieuwe leven vol energie en nieuwe kansen door je heen stromen met het vertrouwen dat alles goed komt, en komt zoals bedoeld

De tijd wordt anders we gaan terug naar basis, besef van Zijn, Ik ben wie Ik ben – de Natuur – Samenwerking tussen Kosmos en Aarde. Dat is altijd beter dan het nu is en is geweest. Sta er maar eens bij stil, dan zie en voel je de kracht en liefde van God en zijn engelen voor ons mensen, die de weg kwijt zijn. En hem rustig aan – bewust – weer terug vinden. Dat heeft tijd nodig, want we zijn ieder op onze eigenwijze en staat van bewustzijn op weg.

Pasen, een feest van overwinning op alles wat ons tegenhoudt om dat Eeuwig Liefdevolle Wezen te zijn, die we zijn. We geloven in jullie, God's handen en voeten, en in de inspiratie die jullie ontvangen, en de liefdeskracht die jullie voort laat gaan, om te doen en te Zijn wezens van Licht. God's zegen is met jullie.

We wensen allen een liefdevol paasfeest vol gezelligheid en geniet-momenten toe.

*Veel liefs met een knuffel namens Kosmos en Aarde, vanuit Espirit.
Elly Breed, spiritueel leidster.*